

Skäl till varför vuxenutbildning och yrkeshögskola skall ligga kvar i Utbildningsnämnden

Läraryrket och SACO förklarar sig oeniga till arbetsgivarens förslag att överföra Studium och YRGO till NAV.

- Studium och YRGO är två mycket väl fungerande verksamheter som har stor nytta av och känner sig trygga i UBF. Att ingå i ett professionellt sammanhang av utförare är av avgörande betydelse för framgång.
- Arbetsmarknad och vuxenutbildningen har växtvärk. Den relativt nya organisationen har inte hunnit sätta sig än. Förvaltningen kommer att få svårt att hålla fokus på mer än de redan har att greppa. Framförallt eftersom flera stora satsningar, som t ex Kompetenscentra, inte fått den effekt och omfattning som man hade räknat med.
- Kommunal vuxenutbildning är inte enbart en arbetsmarknadsåtgärd. Det måste vara möjligt för vuxna att komplettera sina studier så att de bereds tillträde till högre utbildningar för att kunna följa sin livsplan. Ibland handlar det om att byta yrke, men ibland handlar det om att bereda sig tillträde till högre utbildningar som i sig inte leder till nytt arbete omgående.
- Yrkeshögskola riktar sig INTE till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en eftergymnasial yrkesutbildning för de som redan har gymnasieexamen.
- Det finns väldigt stora synergieffekter mellan gymnasier och vuxenutbildningen/yrkeshögskolan. T ex finns möjligheter för lärare att ha delad tjänst samt att kunna växla emellan. Lokaler kan samutnyttjas och fördelas mellan verksamheterna. Dessutom är det flera lärare på gymnasieskolorna som både undervisar i gymnasieskolornas vuxenutbildningar och i ungdomsgymnasiet, t ex Lindholmen, MTG, Bräcke m fl. Helheten är delarnas framgång.
- Yrigo är Sveriges mest välmeriterade yrkeshögskola och fick allra flest utbildningar av alla utbildningsanordnare, både kommunala och privata. (Jämför gärna med de kommuner där man slagit samman arbetsmarknad och vux/yh som Malmö - de fick o)
- Arbetsmarknad- och vuxenutbildning är en beställarorganisation och har ringa kompetens och erfarenhet som organisation när det gäller att utföra och leverera utbildning. När Arbvux i så fall blir både beställare **och** utförare blir det oerhört komplext att hålla isär rollerna, inte minst för de externa anordnarna.
- Arbvux kommer även att ha stora problem med att svara upp mot det stora behov av kompetensutveckling/fortbildning som finns och som idag erbjuds de anställda via det nät och den organisation som finns för det idag i UBF.

- Stor risk för kompetenstapp då väldigt många anställda lärare i vuxenutbildningen/yrkeshögskolan ser detta som ett stort hot för deras professionalitet och möjlighet att utföra utbildningsuppdrag - antagligen kommer många att söka sig därifrån.
- Studium är en mycket väl fungerande kommunal vuxenutbildningsanordnare. Det finns en bredd i utbud och kompetens som är betydande. Det är en mycket kompetent och stolt personalgrupp som varje dag utför ett fantastiskt arbete för de studerande samt kommun och arbetsliv. Studium har en mycket god kontakt och stark koppling till de potentiella avnämarna. Personalen ser sig främst som en resurs för bildning, inte som instrument för arbetsmarknaden. För lärare är detta en mycket viktig distinktion eftersom det har med själva kunskapssynen att göra. Ett sammanförande med en beställarorganisation riskerar att skapa en känsla av avprofessionalisering.
- Staden har en historia att röra till det med organiseringen av vuxenutbildning, exempelvis bolagiseringen. Nu är det en mycket väl fungerande verksamhet, att genomföra förslagna förändringar riskerar att förstöra det som fungerar väl.
- När man läser hur utredarna har kommit fram till sitt förslag så finner man motsägelser och sakfel som är allvarliga: I översynen lyfts det fram argument om att man skulle få mer lokal påverkan på innehållet och utformningen av yrkeshögskolan vid en omorganisation. Detta trots att det är ett nationellt regelverk som styr utformning, innehåll och ekonomi. En villfarelse m a o.
- Poängteras bör att YRGO idag arbetar mycket nära och i gott samarbete med de avnämare som är och kan bli aktuella. Det är viktigt att dra lärdom från Malmö där man tydligt sett att det blir en negativ effekt på verksamheten när man blandar beställare och utförare, dessutom med flera olika fokus; vuxenutbildning, yrkeshögskola och arbetsmarknad. Därför har man där beslutat att skilja på nämnderna igen. Det är stor skillnad att arbeta med att få ned antal personer som är i behov av försörjningsstöd och de som är i utbildning. Även om det kan finnas beröringspunkter.
- Att YRGO:s hemvist inte skulle betyda något särskilt för verksamheten då den i vissa avseende är skild från UBF:s, är ett märkligt antagande. YRGO är framsprungen ur UBF och den omgivning som krävs för framgång; ekonomistöd, juridikstöd, förvaltningsstöd, HR-stöd, kommunikationsstöd, pedagogstöd mm.

Läraryrket
Elisabet Mossberg

SACO
Gunnar Valinder